



GYMNASIUM OP QUINTUS

WAT WIL JIJ WETEN?



Nassau College

Oog voor elkaar!

WIE IS DR. NASSAU?



Het Dr. Nassau College is genoemd naar **Dr. Hendrik Jan Nassau**. Ongeveer tweehonderd jaar geleden werkte hij als 'taalmeester' aan de Latijnse school in Assen. Daarna werkte hij als rector (directeur) van het Asser gymnasium totdat hij inspecteur van het lager onderwijs in Drenthe werd.

Dr. Nassau vond dat leerlingen opgeleid moesten worden tot zelfstandig denkende en handelende mensen. Deze ideeën van hem zijn nu nog steeds actueel. We beschouwen het daarom ook als een eer dat onze school naar hem is genoemd.

DOE DE TEST!

Nieuwsgierig?	Ja/Nee
Een brede belangstelling?	Ja/Nee
Onderzoek?	Ja/Nee
Gek op cultuur?	Ja/Nee
Leren?	Ja/Nee
Eigenwijs?	Ja/Nee
Kritisch?	Ja/Nee
Grieken en Romeinen?	Ja/Nee
Talen?	Ja/Nee
Geschiedenis?	Ja/Nee

Meer ja dan nee? Lees dan verder en ontdek wat het verschil is tussen gymnasium en atheneum, tussen ons gymnasium en een zelfstandig gymnasium en wat je allemaal op het gymnasium kunt leren.

WAT IS HET GYMNASIUM?

Met een havo- of vwo-advies van de basisschool kun je op de locatie Quintus terecht. Voor het gymnasium heb je een vwo-advies nodig. Om een diploma met het woord "gymnasium" erop te behalen, moet je in ieder geval in een van de klassieke talen eindexamen doen. Het diploma dat je bij ons kunt halen, is precies hetzelfde als een diploma van een zelfstandig gymnasium. Er zijn ook verschillen tussen ons gymnasium en een zelfstandig gymnasium.

Bij ons kun je ook in klas 2 beginnen met het gymnasium, als je in de loop van je eerste jaar op het atheneum ontdekt dat gymnasium beter bij je past. En als je besluit dat het gymnasium toch niets voor je is, dan kun je aan het eind van klas 1 of klas 3 overstappen naar het atheneum. Op een zelfstandig gymnasium kan dat niet. Daar moet je beginnen in gymnasium 1, en als je niet door wilt of kunt gaan met deze opleiding, moet je een andere school zoeken.

Met een gymnasiumdiploma heb je een streepje voor op medestudenten met een atheneumdiploma. De vakken zijn in principe op hetzelfde niveau als op het atheneum, maar het gymnasium biedt veel extra's. Daarnaast kies je, net als op het atheneum, een talentrichting (sport, cultuur, ondernemen of technasium).



GRIEKS EN LATIJN LEREN

Grieks en Latijn zijn de talen die ongeveer tweeduizend jaar geleden gesproken en geschreven werden door de Grieken en de Romeinen. Je leert deze talen lezen en begrijpen en je leert veel over de cultuur van de Grieken en Romeinen: verhalen, geschiedenis, filosofie, enz.

GYMNASIUMMIDDAG

De gymnasiummiddag is bedoeld voor leerlingen van groep 8 en hun ouders/verzorgers en meesters en juffen.

Je krijgt antwoorden op vragen zoals:

- wat doen ze daar eigenlijk op zo'n gymnasium?
- en wat voor leerlingen zitten er?
- en wat voor leraren?

KLASSIEKE WEEK

Totaaltheater in 1 week

- Met gymnasiumacteurs
- En gymnasiummusici
- En gymnasiumdecor- en kostuumontwerpers
- En gymnasiumreclamemakers
- En gymnasiumfilmmakers
- En gymnasiumgeluids- en lichttechnici
- En 2x op de planken in ons eigen traptheater!



WELKE EXTRA'S?

Op het gymnasium bij ons is veel samenwerking tussen de verschillende vakken. Daarnaast doe je bij veel vakken op het gymnasium vaak net wat meer en/of anders dan op het atheneum. Vaak werk je op het gymnasium aan projecten. In klas 1 begin je met het vak Klassieke en Culturele Vorming (KCV). Hier leer je de beginselen van de klassieke talen Grieks en Latijn en leer je van alles over de klassieke oudheid. In klas 2 staan Grieks en Latijn als aparte vakken op de lessentabel

WAAROM?

Wij zien op school dat gymnasiumleerlingen nieuwsgierig zijn en graag zelf dingen onderzoeken. Ook vinden gymnasiumleerlingen het meestal leuk om veel verschillende dingen met elkaar in verband te brengen. Ons gymnasium is daarvoor heel geschikt: Je diept bepaalde onderwerpen helemaal uit, vanuit verschillende invalshoeken.



De klassieke week



De Limburg-reis

EXCURSIES

Natuurlijk ga je ook op excursie

- Eerst één dag en later meerdere dagen.
- Voor de 1e en de 2e klas staat er een plaats op het programma waar genoeg klassieks te zien is, bijvoorbeeld Nijmegen of Leiden of ...
- De 3e klas is een week bezig met de klassieke week.
- Drie dagen Zuid-Limburg is de bestemming voor de 4e klas.
- En in de 5e of 6e klas ga je naar Italië!

En tussendoor laten we een belangrijke tentoonstelling of activiteit in de buurt natuurlijk niet zomaar voorbij gaan.

IS HET GYMNASIUM LEUK?

Vraag dat maar aan de leerlingen die er nu zitten. Op de Open Dag en op de Gymnasiummiddag kom je ze tegen. Leerlingen vinden het een heel gezellige afdeling, waar bijna iedereen elkaar kent, en veel leuke dingen gedaan worden. In het kader hierboven vind je daar voorbeelden van.



De Rome-reis

BEN JIJ KLAAR VOOR HET GYMNASIUM?

Nou? Voldoende geïnformeerd? Voel je je aangesproken? We dagen je uit. Meld je aan voor ons gymnasium!

- Je leert ze kennen, die Grieken en Romeinen
- Je gaat onderzoeken
- Je gaat dingen leren die nuttig zijn
- Je duikt de geschiedenis in
- Je gaat leren samenwerken
- Je hebt een onderzoekende, wetenschappelijke houding
- Je mag alles willen weten, altijd doorvragen
- Je kunt kritisch en filosofisch denken
- Je mag een beetje eigenwijs zijn!

Wij verheugen
ons op je komst!





Dr. Nassau College,
Locatie Quintus

Bezoekadres:
Mr. Groen van Prinstererlaan 98
9402 KG Assen

Postadres:
Postbus 186
9400 AD Assen

(0592) 333 130

www.nassaucollege.nl

